

KRIBKES

Wandelingen in het Heuvelland en de Voerstreek

27 november tot 6 januari

Wandeling Bemelen ca. 7.5 km. Kruiskes en Kribkes Route

1. Met de rug naar Hotel Bergrust, het "kribke" is binnen te bezichtigen, gaan we linksaf en volgen de asfaltweg naar boven.
2. Na 300 meter bij het kruisbeeld links de veldweg in,
3. Zie hier het herdenkingskruis van Petrus Kicken bij het Bieëmelerbuimke. Hij overleed plotseling, 61 jaar oud rond 16.30h die 26e april. Pierre overleed tijdens het werk op de akker, wellicht ten gevolge van een hartaanval. Pierre was een gerespecteerd man in de dorpsgemeenschap, niet in de laatste plaats omdat hij jarenlang wethouder was geweest van de toenmalige gemeente Bemelen.
4. WEEST BEREID WANT GY KENT DAG NOCH UUR. BIDT VOOR DE ZIEL VAN DEN EERZAMEN PETRUS KICKEN, HIER PLOSTSELING OVERLEDEN DEN 26 APRILI 1876 NA 40 JAREN TOT GENOEGEN VAN ZIJNEN HEER, VRIENDEN EN BETREKKINGEN TE GASTHUIS OP DROOGENBERG TE HEBBEN DOORGEBRAGT.R.I.P.
5. Deze veldweg blijven we volgen achter de camping tot aan de verharde weg.
6. Op de kruising met de verharde weg en wegwijk. Het kruis is een zogenaamd "sprekend kruis" de tekst is even simpel als sprekend: GROET MICH. Meer woorden zijn ook niet nodig om de voorbijganger op te roepen dit kruis, en alles waar het voor staat, niet zonder meer voorbij te lopen. Nog niet zo heel lang geleden was het heel gewoon dat mensen op weg naar hun werk op het land, of op de terugweg naar huis, bij het passeren van een wegwijk even een kruisteken maakten, even de hoed of de pet afnamen.
7. We lopen naar rechts en volgen de weg ongeveer 150 meter.
8. Links af de achteromweg in lopen en de eerste weg bij het volgende wegwijk,
9. Een zogenaamd "KRUISPUNTKRUIS" Veruit de meeste wegwijken in Limburg staan bij kruispunten of wegsplitsingen. Symbolisch gezien zijn er duidelijke overeenkomsten tussen een kruispunt en een wegwijk. In zekere zin hebben ze allebei iets van doen met het maken van keuzes. Wie een kruispunt nadert, zal moeten kiezen welke kant hij opgaat, afhankelijk van zijn doel. Wie een kruis ziet, wordt in feite telkens herinnerd aan het feit dat een mens in zijn leven ook steeds keuzes moet maken, afhankelijk waar hij wil eindigen.
10. RECHTS af slaan, langs het Gasunie gebouw, de Reutjesstraat vervolgen.
11. Op de T-splitsing met hoofdweg en wegwijk, een "ACTIEKRUIS" noemen wij dit kruis voor het gemak. Het staat er sinds 1984. In de strijd voor het behoud van het plateau van Margraten tegen de grootschalige mergelwinning van de ENCI. Het kruis stond oorspronkelijk bij de kluis op het plateau van Caesert, net op het Belgisch deel van de St. Pietersberg. Hier dreigde het ten onder te gaan in de sloopdrift en de eeuwigdurende mergelhonger van de ENCI. Het werd "gered" en op de huidige locatie geplaatst en voorzien van het al leszeggende tekstbordje.
"DE ST.PIETERSBERG KON IK NIET BESCHERMEN MAAR OVER HET PLATEAU ZAL IK MIJ ONTFERMEN"
12. Na 200 meter eerste veldweg bij "sprekend kruis" rechts inlopen.
13. Eerste splitsing na 200 meter rechts aanhouden.
14. Na 40 meter rechtdoor lopen, de veldweg van rechts negeren en rechtdoor blijven lopen, van hier een prachtig panorama over het plateau van Margraten.
15. Splitsing met verharde weg rechts af, door het gehucht 't Rooth.

16. Bij de Kapel met "kribke" vervolgen wij onze weg naar rechts, let op links lopen i.v.m. verkeer, volg de omheining van groeve het Rooth.
17. Na 500 meter gaan we linksaf, de omheining van de groeve blijven volgen. Vanaf hier uitzicht over de afgraving.
18. De asfaltweg naar onderen blijven volgen tot bij de Kalkoven. Bij de Kalkoven rechtsaf.
19. Na 200 meter bij de bank gaat u de eerst RECHTS af onder langs de bosrand.
20. Na 500 meter komt u bij de ingang van de "MARIA GROT", door het stegelke naar boven lopen. U kunt de grot bezoeken.
21. De route vervolgt als u door het stegelke bent gelopen na 25 meter linksaf langs de omheining door het bos te volgen.
22. Na de trappen rechtdoor naar boven blijven lopen dan na 50 meter op de Y-splitsing links aanhouden.
23. Na 25 meter links het pad naar beneden volgen, u loopt nu tussen de rotswanden van de "oude Romeinse weg".
24. Aan het einde van dit pad ziet u Hotel Bergrust aan u linkerhand verschijnen, het pad blijven volgen tot het bredere wandelpad, kan glad zijn, let op!. Hier het pad naar rechts vervolgen langs het "ONGEVALLENKRUIS"
25. Je komt ze vaak tegen, kleine gedenktekens ter herinnering aan een verkeersongeval. Moeilijk voorstelbaar maar dit pad vormde ooit de hoofdverbinding tussen Bemelen en het Gasthuis. Op 5-2-1889 trekken de drie gebroeders Sleypen met een zwaar beladen kar, getrokken door drie paarden, vanuit het Gasthuis richting Maastricht. Omdat de weg omlaag steil en gevaarlijk is, leidt ieder van hen een van de paarden bij de teugel. Het noodlot dient zich, zo luidt althans de overlevering, aan in de vorm van enkele koeien die op de weg lopen. Een van de paarden schrikt en alles slaat op hol. Hun begeleiders worden onder de voet gelopen. Een van de broers komt met zijn arm onder een karrenwiel terecht, een tweede raakt gewond aan zijn hoofd. De derde nog maar 33 jaar, schiet het leven erbij in als de zwaarbeladen kar dwars over zijn onderlijf dendert.
26. Pad tot aan hoofdweg volgen. Op de hoofdweg linksaf terug naar Hotel Bergrust.

Deze route werd u aangeboden door de deelnemende ondernemers uit het Heuvelland & de Voerstreek.